

## Kära församlingsmedlemmar

När jag för några dagar sedan skrev ledaren till Mitt i livets påsknummer såg världen annorlunda ut. Jag kunde inte förutse att samhället skulle begränsas såsom nu är fallet. Åtgärderna som vidtas sker i omsorg om alla medmänniskor, men i synnerhet om dem som tillhör riskgrupperna.

Kyrkans samlade verksamhet är satt på is men uppdraget kvarstår, i synnerhet i tider som dessa. Församlingens medarbetare finns tillgängliga för samtal och våra kyrkor är öppna för bön och stillhet de tider gudstjänsterna var planerade och i Ekenäs kl. 11 direkt efter att gudstjänsten strömmats på webbplatsen.

När livet blir satt på undantag väcker det många frågor. Vi måste orientera oss på nytt. Vardagen förändras. Fast vi inte kan träffas i olika sammanhang kan vi ändå vara i kontakt. Hjälpa och stöda varandra på ett eftertänksamt sätt.

Fast kyrkobyggnaderna är tomma på människor står de ändå där mitt i samhället som en påminnelse om det centrala i vår tro; hopp, förlåtelse och mod inneslutna i en kärlek som är gränslös, Guds kärlek.

Bönen känner inga gränser och är en väg till att medvetandegöra en inre trygghet och tacksamhet över livet. Ett tänt ljus hemma samlar våra tankar till bön och omsorg om nära och kära och alla som gör insatser i kampen mot coronasmittan på olika sätt.

Kära församlingsmedlemmar, när vi inhiberat och satt lapp på luckan har jag blivit varse på ett förnyat sätt om vår omfattande verksamhet från stora till små. Jag har tänkt på alla som är i kontakt med församlingens verksamhet och som skapar gemenskapen. Det finns en längtan tillbaka till gemenskapen. Kära vänner, den konkreta gemenskapen tar paus men den inre finns kvar på samma sätt som kyrkorna står fasta mitt i byn som en påminnelse om det kristna kärleksbudskapet.

I bön inneslutna med önskan om Guds välsignelse, mod och tröst denna annorlunda fastetid 2020.

Anders Lindström  
Kyrkoherde/kontraktsprost